

Beste leden,

Ik hoop, dat deze brief u in goede gezondheid bereikt. En dat u en zij die u dierbaar zijn, ook in goede gezondheid verkeren.

Toen ik op 2 maart een eerste artikel afrondde voor de nieuwe uitgave van Het Noorderlicht, kon ik niet vermoeden, dat Het Noorderlicht het enige fysieke contact zou worden voor de maand juni met onze leden.

Zes weken later is duidelijk, dat in juni geen bijeenkomst van onze vereniging zal worden gehouden.

Deze beslissing hebben we als bestuur genomen, toen duidelijk werd, dat tot 1 juni bijeenkomsten zoals de onze niet kunnen worden gehouden. We realiseren ons, dat velen van ons in de risicogroep zitten, die extra moeten uitkijken, om niet nu in aanraking te komen met het coronavirus. Daarom lijkt het ons niet verstandig, om eventueel een week later een bijeenkomst te houden. Het zou geen prettig gevoel geven.

We hebben overwogen, de veiling per internet te houden, maar dit brengt zoveel extra werk met zich mee, dat we hiervan hebben afgezien. We zullen, naar ik hoop in september, een grote(re) veiling houden.

Het rondzendverkeer gaat door. We hebben deze beslissing enige weken geleden genomen, na hierover informatie te hebben ingewonnen. Wanneer er leden zijn, die hier enige tijd van af willen zien, kunnen zij dit kenbaar maken aan de rondzendleider.

Dat betekent, dat ons wereldje wat kleiner wordt. We zullen binnen de vertrouwde kring van onze huisgenoten moeten blijven.

Maar deze tijd kent voor velen ook mooie zaken. We hebben tijd om ons intensief bezig te houden met onze hobby. We kunnen al die dozen en albums gaan bekijken, die we in de loop van de tijd hebben verzameld, maar waar we geen tijd voor konden vrijmaken, om ze te doorzoeken.

Een mooie gelegenheid om onze verplicht verkleinde wereld toch nog te vergroten.

We realiseren ons tegelijkertijd, dat gedeelde vreugde dubbele vreugde is. Met elkaar buurten over de vondsten die we ongetwijfeld gaan doen, moeten we even uitstellen.

Maar praten met je huisgenoten (hierover) kan ook een plezierige bezigheid zijn. En anders kunnen we nog mailen of beeldbellen. Of een 'echte' brief of kaart versturen.

Naast het ordenen van mijn wekkamer, houd ik me ook bezig (nog meer) met het schrijven over allerlei filatelistische onderwerpen. En mijn vaste scribenten hebben ook al enige artikelen aangeleverd. Ik hoop dat ik u binnen niet al te lange tijd hiervan deelgenoot kan maken in de vorm van een nieuwe uitgave van Het Noorderlicht.

Tot die tijd: blijf gezond en wees zuinig op elkaar.

Ton Steenbakkers, namens het hele bestuur.