

Postryttaren 2008



Zoals gebruikelijk heeft het Zweedse Postmuseum haar jaarlijkse presentje voor haar leden aan hen toegezonden. Naar het boek met de titel POSTRYTTAREN wordt door velen reikhalzend uitgezien. Elk jaar is het een goed gebonden boek op kwaliteitspapier met méér dan interessante artikelen met vele kleurrijke illustraties. Het eerste artikel van de alweer 58e uitgave heeft als titel Czeslaw Slania: Verzamelaar icoon - Collega - Vriend. Daarna de oorsprong en de achtergronden rond het aannemen van de zo genoemde UPU kleuren (groen, rood en blauw) voor de verschillende soorten verzendingen.

Verder artikelen over de geschiedenis en achtergronden met betrekking tot het verzamelen van prentbriefkaarten, de vroege poststempels 1855-1911, klassieke varianten bij de zegels van Oscar de 2e (koperplaatdrukken), zaterdag- en zondag bezorgingen in de 20e eeuw en een artikel over de filatelistische literatuur in Zweden in de periode 1920-1949. Zoals gezegd een zeer aangenaam boek om straks lekker weg te dromen tijdens een herfstachtige avond.

Schrijvers: diversen

Taal: Zweeds met Engelse samenvatting

Bladzijden: 168

Illustraties: kleur en zwart-wit

Gebonden, harde kaft, 24,5 x 17 cm

ISSN: 0586-6758

Uitgever: Föreningen Postmusei Vänner

Prijs: bij lidmaatschap van het museum á SEK 200,- gratis

Informatie, verkrijgbaar bij: Postmuseum Sweden, Box 2002, SE-103 11 Stockholm, Zweden.

E-mail: postmuseum@posten.se

Website: postmusei.vanner@posten.se