

Hipp hipp hurra for Dronning Filatelia! - Kristiania/Oslo Filatelistklubb gjennom 125 år



Onder deze dubbele titel heeft de jubilerende vereniging een allerleukst boekje uitgegeven. Zoals het een jubileum boek(je) betaamt vinden wij diverse overzichten die de totale bestaansgeschiedenis beschrijven, maar dan wel in hapklare en begrijpelijke brokken. De 1e 5 hoofdstukken geven per 25 jaar een overzicht van het reilen en zeilen van de club beginnende met de periode 1886/1911. Deze periode krijgt volgens de inhoudsopgave de titel mee: “de eerste spirituose jaren”. Als dit daadwerkelijk zo was weet ik uiteraard niet of in deze eerste periode de postzegel wel centraal stond.

Afijn, laten we het maar op mijn gebrekkige kennis van de Noorse taal houden. Uiteraard worden de hoofdstukken geschiedenis gevolgd door overzichten betreffende de door de club uitgegeven periodieken, tentoonstellingscatalogi en andere brochures etc. Uiteraard wordt de bekende NORGESKATALOGEN, uitgegeven sinds 1929, niet vergeten evenals diverse andere catalogi en boeken. De vele bestuursleden en de diverse vergeven en ontvangen benoemingen en medailles ontbreken uiteraard niet. Vooral de geschiedenis hoofdstukken zijn het lezen waard. En dankzij de opgevoerde illustraties en foto's kunnen we een beetje van de sfeer van “toen” opsnuiven.

Schrijver: Øyvind Refsnes

Taal: Noors

Bladzijden: 96

Illustraties: kleur + zwart-wit

Verlijmd, 24 x 17 cm

ISBN: 978-82997618-6-4

Uitgever: Oslo Filatelistklubb

Winkelprijs: onbekend

Informatie, verkrijgbaar bij: Oslo Filatelistklubb, Frydensgata 14, NO-0169 Oslo

E-mail: ofk.info@yahoo.no

Website: www.oslofilatelistklubb.no/sider/information_english.cfm