

## 4 Skilling 1855



Dit keer eens een “oeroud” boekje. Op 1 januari 1955 was het 100 jaar geleden dat Noorwegens eerste postzegel het licht zag. Om de viering van dit feit op te fleuren werd er een dun maar ontzettend interessant boekje uitgegeven. Dit boekje behandelt, geheel in de tijdsfeer van vijftig jaar geleden, veel wetenswaardigheden met betrekking tot Noorwegen nummer 1.

We vinden er onder andere de Noorse postwet zoals ingediend op 21 januari 1854 en gepasseerd op 7 juli van datzelfde jaar. Verder vinden we een overzicht van alle voorbereidingen en essays, plus vele technische details en problemen die eerst opgelost moesten worden.

Ook vele details omtrent het drukproces, papier, watermerk en ontwerp en gravering van de clichés alsmede de gebruikte inkt en gom passeren de revue. We vinden afbeeldingen van een aantal essays, de opbouw van de drukplaat en vele plaatfouten met positiebepalingen, waardoor we deze eerste zegel kunnen platen. Ook een kort stukje over de bekende vervalsingen van dit zegel ontbreekt niet. Het boekje sluit af met een hoofdstuk betreffende de verschillende soorten van pen en stempel ontwaardingen (waarbij een overzicht van handgeschreven ontwaardingen naar plaatsnaam, datum en scheepsnamen) die op deze zegels te vinden zijn. Kortom een alleraardigst boekje dat, naar mijn idee, niet op de leesplank van de Noorwegenverzamelaar mag ontbreken. 20 Pagina's tekst en 12 pagina's afbeeldingen kunnen voornoemde verzamelaar een aardig inzicht geven in het ontstaan en de postale noodzaak van dit zegel, dat ruim 152 jaar geleden voor het eerst verkocht werd. Toentertijd werden 5000 exemplaren vervaardigd. Ik heb een klein aantal spiksplinternieuwe boekjes te pakken gekregen. Deze boekjes hebben al die jaren op de plank van een handelaar gelegen en zijn tot op heden nooit geopend, dus dit zijn exemplaren die in nieuwstaat verkeren. Als extra voeg ik een exemplaar bij van het minneark nr. 21 dat in 2005 door het Norsk Filatelistforbund werd uitgegeven in verband met het 150 jarig bestaan van dit zegel. Dit blok is nooit los te koop geweest.

Voor 10 euro, afgehaald op de bijeenkomst van 12 januari, kunt u de nieuwe bezitter zijn van deze combinatie. Als u het opgestuurd wilt hebben moet u 2,50 euro verzendkosten extra overmaken.

Schrijver: J. Jellestad, vertaald door R. King-Farlow

Taal: Engels

Bladzijden: 32

Illustraties: zwart-wit

Geniet, kartonnen omslag 27,5 x 19 cm

ISBN:

Uitgever: Norsk Filatelistforbund

Prijs: € 12,50 inclusief verzendkosten

Informatie, verkrijgbaar bij: de P.R. Commissaris

E-mail: [henk.burgman@gmail.com](mailto:henk.burgman@gmail.com)