

Greenland during the Second World War.

Henk P. Burgman (AIJP)



De Groenlandse post heeft in de jaren 2016 t/m 2020 een tiental postzegels uitgegeven met als onderwerp Groenland gedurende de 2e Wereldoorlog. Deze zegels vertellen in beknopte vorm hoe de Groenlanders deze oorlog door hun ogen zagen. Deze zegels zijn opgenomen in een klein maar leuk en interessant boekje met bovenstaande titel. De basis van de opgenomen tekst is ontleend aan een proefschrift met hetzelfde onderwerp dat in 2010 werd geschreven door Jens Heinrich. De naam van deze thesis is "Eske Brun and the creation of modern Greenland, 1932-1964". Een zéér interessant proefschrift. De postzegels zijn ontworpen door Naja Rosing-Asvid. Hierbij heeft ze gebruik gemaakt van originele foto's die door het Groenlandse Nationale Museum en door het Arctisch Instituut beschikbaar zijn gesteld. Deze foto's zijn onderdeel van de illustraties gebruikt in dit boek. De bekende postzegel graveur Martin Mörck heeft deze zegels, naar het ontwerp van Naja Rosing-Asvid, gegraveerd. Tot zover de technische achtergrond.

Het boek geeft in vijf hoofdstukken een idee van de problemen die de Groenlanders ondervonden in deze donkere periode. Groenland was afgesneden van het door de Duitsers bezette moederland. Voorraden waren beperkt en goederen, vooral eerste levensbehoeften, die normaal vanuit Denemarken verscheept werden kwamen niet meer binnen. Deze goederen werden vanaf dat moment grotendeels door de Verenigde Staten en Canada geleverd. Hiervoor werd betaald door middel van kabeljauw en kryoliet. Mede door de aanleg van een luchthaven en de aanwezigheid van Amerikaanse militairen veranderde de situatie voor de Groenlanders drastisch en wel in een zeer snel tempo. De aanwezigheid van kryoliet, noodzakelijk voor de aluminium industrie was voor de Amerikanen mede een gegeven om Groenland vrij van Duitse invloeden te houden. De Duitsers hebben diverse malen geprobeerd de kryoliet mijn te bombarderen tevens hebben zij op diverse momenten weerstations op Groenland opgezet. Dat de Amerikanen gebrand waren om deze weerstations te vernietigen spreekt voor zich. Dit deden zij in samenwerking met Deense leden van o.a. de bekende "Sirius Patrol" met hun sledehonden. Al deze dingen en diverse andere facetten komen in dit werk aan de orde.

Uiteraard zijn de tien postzegels opgenomen in dit boek. De zegels zijn voorzien van de corresponderende eerste dagstempels. Het boek is verkrijgbaar in vier talen, Engels, Duits, Deens en in het Groenlands en is vanaf half november te bestellen via de website www.stamps.gl/en

Redacteur: Allan Pertti Frandsen.

Taal: GB-GER-DK en Groenlands.

Bladzijden: 46

Illustraties: Kleur en zwart/wit

Verlijmd harde kaft, 20,5 x 20,5 cm.

ISBN: 978-87-989504-7-9

Uitgever: Post Greenland.

Prijs: DKK 199,- = € 27,- ; Excl. verzendkosten.

Informatie // Verkrijgbaar bij: www.stamps.gl/en

E-mail: mail@stamps.gl

