

Die Strandung des Postdampfers S/S Scotland bei den Färöern

Onder deze titel kunt u in dit kleine maar interessante boekje de geschiedenis van dit Deense schip dat op 15 februari 1904 op de kust van het eiland Sandø, Færøer vastliep, lezen.

Op haar eerste en meteen al noodlottige reis zou het schip vanuit Kopenhagen via Leith en Thorshavn naar IJsland varen.

Echter in zwaar weer met storm en sneeuwbuien liep het schip vast en maakte snel water. Het was te stormachtig om reddingsboten te water te laten.



De eerste poging tot het zwemmend aanbrengen van een reddingslijn naar de wal lukte niet. Bij de tweede poging sloeg een toch gebruikte reddingsboot om en kwam de stuurman in het water terecht en verdronk. Desondanks lukte deze tweede poging en konden alle overige bemanningsleden (18 man en als laatste de kapitein) en de 24 passagiers plus een groot gedeelte van de post veilig aan land worden gebracht.

Een aantal postzakken spoelden op een later tijdstip nog aan wal en konden in 2e instantie geborgen worden. Echter een gedeelte is nooit meer terug gezien.

Van de post die gered was zijn enkele poststukken bekend die in verzamelaars handen zijn. Verder zijn er poststukken bekend die gerelateerd zijn aan de schipbreuk zoals die van een dokter in Thorshavn die schrijft dat de door hem bestelde boeken en tijdschriften met het wrak in zee zijn verdwenen. In dit boekje vinden we van alles wat met de schipbreuk, het schip, de rederij, gerelateerde post en het wel en wee van de betrokken personen te maken hadden. Het geeft een goede inkijk hoe het was om in die jaren per schip te reizen en hoe het postvervoer per schip plaatsvond en wat daarbij kwam kijken.

De auteur van dit boekje, Richard Kühle, kreeg een van de geredde brieven in handen en werd nieuwsgierig naar de achtergronden van dit drama. Hij is jaren op zoek geweest naar informatie over de ramp en heeft nu alle verworven kennis in dit boekje opgetekend. Het boekje is door onze Duitse zustervereniging gepubliceerd en ook via hen te verkrijgen.

Zo ziet u hoe één, zo op het oog simpel, briefje tot een aardig posthistorisch en zeevaartgeschiedenisboekje kan leiden.



Vor- und Rückseite des erst kürzlich entdeckten Briefes, der sich ebenfalls an Bord der *S/S Scotland* befunden hat, als sie strandete.
(Sammlung Wilhelm Lambrecht)

2

Schrijver: R. Kühle

Taal: Duits

Bladzijden: 46

Illustraties: Kleur en zwart/wit

Verlijmd, 21 x 15,5 cm.

Uitgever:

Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten e.V.

Prijs: 9,00 € Excl. verzendkosten

E-mail: info@nordische-staaten.de

Website: www.nordische-staaten.de

Informatie // Verkrijgbaar bij: Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten e.V.