

Chronik und Lieblingsstücke. 50 Jahre Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten E.V.

Henk P. Burgman (AIJP)



Ter gelegenheid van hun 50 jarige bestaan heeft onze Duitse "zustervereniging", een indrukwekkend jubileumboek uitgegeven. Alle leden werden gevraagd om een klein artikel te schrijven of om een van hun stukken uit hun verzameling te tonen en toe te lichten.

Behalve 15 editoriale bijdragen hebben ongeveer 70 schrijvers (= 40 % van de leden!) aan de oproep gehoor gegeven en het aangedurfd om een kort artikeltje te schrijven. Dit resulteerde in ruim 80 schrijfsels, met soms verrassende onderwerpen. De artikelen worden allen begeleid door duidelijk kleuren illustraties. Alle landen zijn ruim vertegenwoordigd. Vele opmerkelijke stukken worden getoond en belicht. Veel, mij, onbekende aspecten en wetenswaardigheden heb ik al kunnen vinden. Het is een rijke gemêleerde en bonte samenstelling geworden waaruit de ruime interesse, in alle aspecten van de Scandinavische filatelie, van de leden naar voren komt.

Opmerkelijk, althans in mijn ogen, is het ruime aanbod van artikeltjes betreffende de Færøer. We komen letterlijk van alles tegen. Gewone alledaagse zaken soms met een onverwachte twist, grote zeldzaamheden, scheeps- en luchtpost, retourbrieven en postzegelboekjes. Losse zegels met achtergronden en brieven waarvan de inhoud soms interessanter blijken te zijn dan de omslagen. Post uit de voorfilatelistische periode evenals gewone post en veldpost uit de beide wereldoorlogen, postwaardestukken, stempels, perfins, tarieven en frankeringcombinaties, enfin, het hele scala van verzamelen komt al lezend langzaam voorbij gedobberd.

Het geheel wordt voorafgegaan door een, ruim geïllustreerde, bloemlezing van diverse hoogtepunten die de vereniging in zijn 50 jarig bestaan heeft mogen meemaken. Zoals daar zijn/waren deelnames aan (inter)nationale tentoonstellingen. Uitreiking van oorkonden etc. aan leden van verdiensten en ereleden enzovoorts en uiteraard niet te vergeten een min of meer chronologisch overzicht van het reilen en zeilen van de verenging sinds de oprichting tot aan vandaag.

In mijn optiek is het een meer dan interessante uitgave geworden waarbij er voor iedere geïnteresseerde in Scandinavische filatelie wel het een en ander uit te halen is.

Schrijver: Diversen

Taal: Duits

Bladzijden: 190

Illustraties: Kleur

"Verlijmd"- Softbound, 29 x 21 cm.

Uitgever: FSN

Prijs: € 25,- ; excl. verzendkosten (€ 7,-).

Informatie //

Verkrijgbaar bij:

info@nordische-staaten.de of Matthias Hapke,

Lindenhof 2A in 16845 Rohrlack –

matthiashapke@gmx.de

E-mail: info@nordische-staaten.de

Website: <https://nordische-staaten.de/>



Richard Kühle, Bergisch Gladbach

Der einzig bekannte Stempel SHIP LETTER aus West Hartlepool auf Post von Island



Die nachfolgend abgebildete Ansichtskarte (Abb. 1) nimmt in mehrfacher Hinsicht einen besonderen Platz in meiner Sammlung ein.



Abb. 1: Die Bildseite der Ansichtskarte mit der 10 Aurar Frankatur und Entwurfung von Reykjavik

Vor mehreren Jahren wurde die Karte unter der Kategorie „Isländische Ansichtskarten“ auf einer Internetplattform zum Kauf angeboten. Obwohl lediglich die Bildseite der Karte zu sehen war, habe ich die Karte für wenige Euros erworben.

Reisig waren jedoch meine Überraschung und meine Freude, als das gute Stück einige Tage später bei mir eintraf und ich feststellen konnte, dass die Karte echt gelaufen war.

Auf der Bildseite wurde die Ansichtskarte mit einer roten 10 Aurar Marke aus der Serie Könige Christian IX und Frederik VIII (Dobbelhoveder) portogerecht für den Versand ins Ausland frankiert und am 23. März 1909 in der isländischen Hauptstadt Reykjavik gestempelt (Abb. 1).

Die Text- und Anschriftenseite (Abb. 2) zeigt, dass die Karte offensichtlich von einem französischen Fischer, der in isländischen Gewässern seiner Arbeit nachging, in seine Heimat, und zwar nach Le Havre geschrieben wurde. In Le Havre erhielt die Karte den leider ziemlich unleserlichen Ankunftsstempel vom 8. April 1909.