

By Mörck

Onder deze simpele titel is een, in mijn ogen, grandioos mooi boek uitgekomen. Martin Mörck moet bij de verzamelaar van Scandinavische postzegels niet onbekend zijn. Geboren in 1955 te Gotenburg uit een Noorse vader en een Zweedse moeder en opgegroeid met vele kunstenaars en hun kinderen, kan zijn artistieke interesse en ontwikkeling niet vreemd zijn. In 1975 ging hij in de leer bij Arne Wallhorn van Sweden Post. Zijn eerste postzegel die door Zweden werd uitgebracht was het uiltje uit 1978 (Facit 1008). Sindsdien heeft hij voor vele bedrijven, niet alleen postzegels en bankbiljetten, gravures gemaakt. Om wat niet filatelistische onderwerpen te noemen;



Het medaillon op de Absolut Wodka flessen en etiketten voor Bucamel, een Spaanse wijn, ook illustraties voor het modehuis Vuitton, illustraties voor tijdschriften, logo's en portretten van vele bekende politici.

Dit boek gaat over zijn leven en werk met als hoofd thema zijn gravures op filatelistisch vlak. Hij praat met Jon Nordhorn over zijn jeugd, zijn inspiraties, zijn interesses en bijvoorbeeld hoe hij in China graveurs opleidde. Ook zijn reizen naar de Lofoten, Groenland en China ontbreken niet. Hij verteld over deze twee landen en hoe en waarom hij zich aan deze laatste twee aangetrokken voelt. We zien hem aan het werk en vele van zijn ruim 800, postzegels worden, al dan niet uitvergroet, aan ons getoond. Ook diverse stadia van het graveren en vele proefdrukken passeren de revue. Behalve voor alle noordse landen heeft hij zegels gegraveerd voor onder andere; de USA, Frankrijk, Oostenrijk, Monaco, China en Japan. In totaal heeft hij voor 20 postadministraties zegels gegraveerd en voor 4 landen bankbiljetten. Uiteraard komen ook zijn hobby's (waaronder het verzamelen van Noorse scheepspost en Groenlandse Tupilak's) aan bod.

De tekst lezen is soms wat vermoeiend. Het zijn volgens mij letterlijk uitgeschreven opnames. Want ik herken zijn manier van spreken maar al te goed. Hij begint vaak aan een zin of antwoord maar is naar vier, vijf of zes woorden alweer twee onderwerpen verder. Ondanks dat is het een boeiend boek waar je eigenlijk geen genoeg van krijgt.

Het is heel apart opgezet, meesterlijk geïllustreerd en in een handzaam formaat dat je mee kan nemen in bed en dan drie uur later denkt. Nu moet ik toch echt gaan slapen. Mocht u geïnteresseerd zijn laat het mij weten. Misschien kan ik het bij voldoende belangstelling met korting inkopen.

Wit u meer weten over Martin? Kijk dan eens op deze websites :

<http://www.martinmorck.se/index.htm>

<http://stampengravers.blogspot.nl/2013/06/morck-martin.html>

en op Wikipedia

Schrijver: Jon Nordstrøm

Taal: Engels

Bladzijden: 264

Illustraties: Kleur en zwart/wit

Gebonden, hardcover 23,5 x 18,5 cm.

ISBN: 978-87-998151-04

Uitgever: Nordstroms Forlag

Winkelprijs: 41 € excl. porto

Informatie // Verkrijgbaar bij: Nordfrim A/S - Kvindevadet 42 - 5450 Otterup – Denmark

E-mail: contact@nordfrim.com

Web-site: www.nordfrim.dk

