

## Stamps and Story of the Faroe Islands



Don Brandt, de schrijver van twee, reeds eerder in Het Noorderlicht behandelde, boekjes over IJsland heeft zijn derde boekje geschreven. Na "Exploring Iceland through its Stamps", ISBN 9979-51-057-9, en "Walking into Iceland's Postal History", ISBN 9979-9194-0-X, is "Stamps and Story of the Faroe Islands", ISBN 9979-9194-4-2, een logische en waardige opvolger. Zoals de titel al aangeeft heeft dit boekje deze (on)bekende maar o zo mooie en interessante Noord-Atlantische eilandengroep als onderwerp. Op Don's eigen, naar mijn idee onnavolgbare manier van schrijven is er wederom een klein maar uiterst boeiend boekwerkje ontstaan. Hierin zal zowel de beginnende als de gevorderde verzamelaar van dit Noord-Atlantische eilanden gebied een schat van gegevens en informatie vinden. Ondanks de bij ons toch echt wel aanwezige filatelistische kennis verkregen uit diverse catalogi, handboeken en andere publicaties zal deze uitgave voor de meeste van ons een welkome aanvulling van onze kennis van dit Deense gebied betekenen.

Dit 184 pagina's tellende boekje geeft een zeer duidelijk overzicht van zowel de geschiedenis als zijn bewoners, hun taal, hun sagen en legenden alsmede lief en leed, gedeeld door allen die werk(t)en en (over)leefden op deze eilanden. Ook de overeenkomsten in taal en cultuur, de verwantschap met omliggende (ei)landen zoals Noorwegen, Denemarken, IJsland en De Shetland Eilanden passeren de revue. Niet alleen de ontstaansgeschiedenis van de Færøer maar ook de moderne geschiedenis, denk onder andere aan de beide wereldoorlogen, en de visie op de toekomst van de eilandbewoners maakt dat dit boek meer is dan zomaar een postzegelboek.

Om dit geheel te illustreren greep Don in de grabbelton van de filatelie en gebruikte niet alleen afbeeldingen van de zegels van de sinds 1975, postaal, onafhankelijke eilanden, maar ook de voortbrengsels van de zogenaamde Deense periode als illustratie. Zoals daar zijn, brieven, stempels en postwaardestukken, met of zonder aantekeningen en/of postale bemerkingen met betrekking tot postverbindingen, over zee, met het moederland en het buitenland.

Dit boekwerk laat zich lezen als een spannend avonturenboek, maar dat is het niet. Het is meer! Het laat zich lezen als een reisgids, maar dat is het niet. Het gaat dieper, soms begint het waar de "echte" reisgidsen ophouden.

Het laat zich lezen als een geschiedenisboek, maar dat is het niet. Het is levendiger en het vertelt kleurrijker dan de meeste geschiedenisboeken. Het vertelt over de bestaansmogelijkheden, de religie en de gewoonten. Het gaat over de geïsoleerdheid van de eilandbewoners, maar ook over de raakvlakken die ze hebben (hadden) met andere Noord-Atlantische eilandbewoners, zoals de Vikingen, de Noren, de IJslanders, de Schotse monniken en de Shetlanders.

Kortom dit is een boekje dat bij de echte verzamelaar van de Færøer en eigenlijk ook van Denemarken en IJsland voor(t)aan in de boekenkast zou moeten staan.

Het boekje bevat 13 hoofdstukken met honderden zwart-wit afbeeldingen en 8 bladzijden met kleurenfoto's. Het bevat, achterin, een uitgebreide literatuurlijst, zodat de nieuwsgierig geworden verzamelaar op zoek kan gaan naar nog meer informatie over dit boeiende gebied.

Zij die een probleem met de taal verwachten kan ik geruststellen. Het boekje is niet alleen in het Engels maar ook in het Deens en Duits verkrijgbaar.

De winkelprijs ligt op DKK 135,00 ongeveer € 20,00 (inclusief porto?).

Echter zoals bij de voorgaande publicaties van Don Brandt kan ik ook ditmaal een redelijke korting bedingen bij bestelling van een aantal boeken in één keer. De boeken worden dan naar mij gestuurd en ik zorg voor verdere distributie.

Mocht u geïnteresseerd zijn maak dan € 20,00 over op Postbankrekening 5686378 te Amsterdam ten name van H.P. Burgman, onder vermelding van: Stamps and Story of the Faroe Islands. Vergeet niet er bij te vermelden in welke taal u het boekje wilt hebben.