

Bogen om den "Kjøbenhavnske Bypost" 1879-1889.



De bekende schrijver van boeken over de Kopenhaagse stadspost en andere Deens filatelistische onderwerpen heeft wederom een interessante publicatie het licht laten zien. Dit boek is het logische gevolg op zijn voorgaande boek dat de stadspost van Kopenhagen in de periode 1806-1876 behandelde (besproken in HNL 194).

In dit boek beschrijft hij de periode 1879-1889. Het behandelt de geschiedenis van de Kopenhaagse telegraafmaatschappij die van december 1879 tot augustus 1889 functioneerde. Dit bedrijf had ook het recht om post te bezorgen binnen Kopenhagen en een duidelijk aangegeven regio rond de Deense hoofdstad. Deze telegraafmaatschappij verzond via de kiosken de telegrafisch binnengekomen berichten per koerier naar de geadresseerde. De gedachtengang was dat op de zelfde wijze ook gewone berichten bezorgd konden worden.

Later werden alle soorten post, tot pakketten aan toe, door deze organisatie ver- en bezorgd. Hieruit ontstond dan dus deze manier van lokale postbezorging. Afijn, alle perikelen en problemen plus hoe het een en ander afloopt kunt u zelf lezen in dit allemachtig interessante, prachtig verzorgde en geïllustreerde boekwerk. In 22 grotere en kleiner hoofdstukken worden we meegevoerd naar en door deze roerige 10 jaar. We zien de opkomst en de stabilisering van het bedrijf met op het eind de niet te stoppen ondergang. De neergang werd hoofdzakelijk bewerkstelligd door de Deense post die deze concurrent niet langer naast zich duldde. We lezen de verhalen en anekdotes, we zien de zegels, postwaardestukken, enveloppen en telegramformulieren evenals de diverse labels die in die periode in gebruik waren. Niet alleen de ongebruikte stukken maar ook, en dat is veel leuker en interessanter, veel echt gelopen stukken. Ook de hoofdrolspelers in deze geschiedenis passeren de revue, niet alleen als verhaal maar ook vaak geportretteerd in hun uniform. Helaas is het boek in het Deens geschreven. Echter de gebruikte stijl en woordkeuze leest eigenlijk vrij simpel. Een korte in het Engels gestelde resumé helpt, evenals de Engelse onderschriften bij de illustraties, om de niet Deens lezende geïnteresseerde het een en ander te laten begrijpen.

Een goed boek met een interessant onderwerp dat bij de verzamelaar van de Deense stadspostzegels niet mag ontbreken.

Schrijver: Ole Steen Jacobsen

Taal: Deens met Engels resumé.

Bladzijden: 160

Illustraties: Kleur

Gebonden, hardcover 24,5 x 17,5 cm.

ISBN: 978-87-986509-0-4

Uitgever: Ole Steen Jacobsen

Prijs: Excl. Verzendkosten; 200,00 DKK

Informatie // Verkrijgbaar bij: Post & Telemuseum, Købmagergade 37, DK-1012 Kopenhagen

Tel. +45 33 41 09 00

Fax +45 33 41 09 09

E-mail: museum@ptt-museum.dk

Web-site: www.ptt-museum.dk