

Interneret i Danmark under første verdenskrig



De heer Burkhard Koop, “long time” verzamelaar van veldpost uit de 1e wereldoorlog, kwam regelmatig krijgsgevangenenpost tegen die vanuit neutraal gebied, waaronder Denemarken en Noorwegen, was verzonden. Denemarken was, zoals bekend mag zijn, evenals Nederland een neutrale mogendheid tijdens deze “grote oorlog”. Door de voor die tijd moderne oorlogsvoering en vervoersmogelijkheden (o.a. luchtschepen, zeppelins en onderzeeërs) kwamen manschappen van de oorlogsvoerende partijen ongewild maar soms met opzet op neutraal gebied of in neutrale wateren terecht. Dezen werden door de Denen geïnterneerd in een aantal kampen. Tijdens de oorlog trokken Deense hulporganisaties zich de zorgelijke omstandigheden van gewonde soldaten aan die o.a. in Russische interneringskampen zaten. Er werden zelfs lazaretten en veldhospitelen opgezet waar Deens verplegend personeel naar toe ging. Op Deens grondgebied werden Duitse, Engelse, Franse, Oostenrijk-Hongaarse, Roemeense en Russische manschappen geïnterneerd of verpleegd.

De enige mogelijkheid tot contact met hun families was uiteraard per post. Er werden speciale regels en postale wetten in het leven geroepen zodat deze vaak in slechte lichamelijke of psychische toestand (denk aan gewonden en invaliden alsmede aan besmettelijke ziektes) verkerende mannen met het thuisfront konden corresponderen.

Dit boek behandelt de postale achtergronden van deze speciale regels en beschrijft hoe het een en ander in zijn werk ging. Verder lezen we hoe de mensen in deze kampen terecht kwamen, alsmede de omstandigheden en gebeurtenissen in de diverse kampen en hospitalen. Ook de onvermijdelijke, al dan niet gelukte, ontsnappingspogingen passeren de revue.

Het boek is gelardeerd met foto's, brieven, documenten, landkaartjes en uiteraard covers en kaarten die postale sporen dragen van deze periode. Wie kent niet de bekende datumstempels met inschrift “Krigsfangelejr Danmark” Nr. 1 of 2. Ook diverse éénlijn stempels werden gebruikt. Verder zijn er de bekende Rode Kruis enveloppen van en naar veelal Rusland en Roemenie, welbekend bij ons. Al deze zaken, en veel meer, worden in dit boek uitgebreid behandeld, uitgelegd en geïllustreerd. Tussen haakjes, dit is een uitgebreidere uitgave dan het in 2003 verschenen artikel Neutralitätsverletzungen und Internierung – 1914/1918, dat in 2003 bij onze Duitse zusterverenigingen is verschenen.

Voor diegene die 90 jaar na het uitbreken van deze oorlog (met al zijn verschrikkingen) geïnteresseerd is in de posthistorische geschiedenis en poststukken uit deze periode mag dit boek niet in zijn boekenkast ontbreken. Het boek is in het Deens geschreven, maar dankzij zowel een Duitse als Engelse samenvatting in samenhang met de vele illustraties is dit boek redelijk toegankelijk en te volgen.

Ik kan u dit boekje leveren voor € 29,00 afgehaald op de verenigingsbijeenkomst. Voor verzending binnen Nederland komt daar € 4,00 verzendkosten bij.

Schrijver: Burkhard Koop

Taal: Deens met Duitse en Engelse samenvatting

Bladzijden: 256

Illustraties: kleur, zwart-wit

Paperback, softcover, 21 x 14,5 cm

ISBN: 87-91932-04-1

Uitgever: Forlaget Skilling/DAKA

Prijs: DKK 250,00 exclusief verzendkosten

Informatie, verkrijgbaar bij: Forlaget Skilling/DAKA, Lygten 37, DK-2400 Kopenhagen NV, Denemarken



St. v. Leutter. W-33. ^{14/} ~~1000~~ ¹⁰⁰⁰ Schon kam aus Telegramm; die Reklam-
ation bezieht sich wohl auf Austrom-
Lazaretten ved Hald, den 3. August 1917.

Liebe Chama, heute erhielt ich die Briefe
aus Dresden, die Sie mir schickten und vom
Hotel Plüviner Tee und Kakao. Bitte geht eure
Briefe in Ungarn oder Deutschland auf, sie gehen
viel rascher; oder probier es und schreibe frankiert,
ohne "Leutnant" und ohne "Internierungslager",
einfach "Hald bei Viborg", wie einer Privatperson,
damit sie durch die gewöhnliche Anlandsteuer,
nicht durch das gemeinsame Zentralnachweisbüro
gehen. Der Dackel schrieb mir sehr nett. Grüß